



Groningen, mei 2016

Beste vrienden,

Mei, de zomer komt eraan, een mooie tijd om ook even aan Kirinda te denken!

Elone is afgelopen winter vijf maanden in Kirinda geweest zodat we goed op de hoogte konden blijven van alle ontwikkelingen.

In het onderwijs in Rwanda is veel veranderd. Na de 6-jarige lagere school doen alle kinderen een staatsexamen voor toelating voor vervolgonderwijs.



De hele goede leerlingen gaan dan door naar de middelbare scholen

"the school excellence", vergelijk bij ons VWO en HAVO. Zij verblijven vaak in een internaat of "home" van de school. De anderen doen een vervolgopleiding die gekoppeld is aan de lagere school. Zij moeten vaak 1 of 2 uur lopen. Daarom wil de regering graag dat er op school gegeten wordt om 12 uur en de lessen vroeg eindigen. Voor de maaltijd moeten de leerlingen

ongeveer 50 euro per schooljaar betalen. De armen kunnen dat niet. Onze sector (burgerlijke gemeente) heeft ons gevraagd zoveel mogelijk financieel te helpen hiermee. Zij maken de lijst op van de allerarmsten.

Welke leerlingen komen nu naar onze vakopleidingen voor naaien, koken en timmeren?

Het is nog een beetje afwachten maar dit jaar kwamen de kinderen vaak na 1 of 2 jaar vervolgopleiding. Het zijn vaak hele arme kinderen, die geen schoolgeld kunnen betalen. Daarnaast hebben ze lang niet altijd geld om een stofje te betalen voor het naaien.

We willen ons beleid aanpassen en voor materialen zorgen, zoals stof om mee te oefenen op de vakschool.

Tot nu toe vragen wij van alle leerlingen een kleine bijdrage voor het schoolgeld, we willen nu ook een aantal kinderen accepteren zonder schoolgeld. De leerlingen moeten dan een officieel briefje meebrengen van de sector dat ze arm zijn.



Er zijn een paar leuke nieuwe initiatieven:

Er woont een enthousiaste dierenskundige, Eugène, vlakbij onze projecten die geheel vrijwillig helpt met de konijnenfokkerij.

Onze konijnen hebben nu netjes boven hun hok geschreven staan: geboorte datum, trouwdatum, wanneer bevallen.

Eugène wil ook een club oprichten voor konijnenhouders. Hij leert dan leerlingen hoe ze konijnen kunnen houden en gaat zelf mee naar de woningen om te kijken of het goed gaat. De konijnen



worden gebruikt voor de kooklessen en de mest wordt gebruikt voor de tuin. Er wordt ook een model hok ontwikkeld, wat iedereen kan maken zonder al te veel kosten.

Een andere vrijwilliger helpt met het kweken van champignons: vooral nuttig voor de huishoudschool. Hij wil ons ook helpen met het houden van bijen. Fidele is al in de leer voor het maken van honing!

Sinds dit jaar wordt ook de verbouw van soja geïntensiveerd, zodat de leerlingen kunnen leren sojamelk maken en tofu. Er wonen vrij veel mensen die van de zevende dag adventisten kerk zijn en in plaats van vlees tofu eten.



We vragen jullie aandacht een paar heel concrete onderwerpen waar op dit moment extra geld voor nodig is:

- lunch- en schoolgeld betalen voor kinderen, die dit niet zelf kunnen betalen en naar middelbare scholen elders in het land gaan.
- Materialen kopen voor de vakscholen: hout voor de timmervakschool, stof voor het naaiatelier en grondstoffen voor de huishoudschool.
- Schoolgeld voor de zeer arme kinderen op de vakschool.
- Zorgverzekering betalen voor de armen van Kirinda, dit op speciaal verzoek van de Sector, die aangegeven heeft dat er in onze omgeving vrij veel armen wonen, die onverzekerd zijn. Een zorgverzekering kost €7,- per jaar! Zorgverzekeringsgeld wordt betaald via Fidele, die gaat altijd mee met de mensen voor inschrijving voor de zorgverzekering.
- De docenten van de vakscholen hebben aangegeven dat het belangrijk voor ze is om stage te kunnen lopen bij andere vakscholen in Rwanda. Dit vinden wij ook een erg goed idee. Leren van elkaar en nieuwe inspiratie opdoen

Let op!

We zijn van bank veranderd! We bankieren nu bij Triodos bank en ons nummer is NL18 TRIO 0212 4232 15 ten name van Stichting Vrienden van Rwanda.

Wilt u dit wijzigen in uw administratie?

Wilt u onze nieuwsbrief doorsturen naar mogelijk nieuwe vrienden in uw eigen vriendenkring? Hoe meer vrienden hoe beter!



Dank namens alle kinderen én ons team in Kirinda (op de foto!),

vriendelijke groet,

Katy van Hasselt

secretaris bestuur

Als u uw boeken bestelt op www.youbedo.com (en dan kiezen voor de Vrienden van Rwanda), gaat 10% van de prijs naar onze Stichting. De boeken hebben dezelfde prijzen als elders!